

Overwinning in je denken

Gespreksvragen bij het boek 'Strijd in je denken' van Joyce Meyer



Gespreksvragen n.a.v. de Internetcursus Overwinning in je denken op
www.bijbelstudie.net.

In samenwerking met Wilkin van der Kamp, Sue Wierenga en Marja Doppenberg

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gebruiksaanwijzing voor kringleiders en kringleden	5
Ons denken is een strijdtoneel	7
Positief denken	10
Denk na waarover je denkt	12
Abnormaliteiten' in ons denken	15
Negativiteit	17
Woestijnmentaliteiten (1)	20
Woestijnmentaliteiten (2)	23
Woestijnmentaliteiten (3)	26

Inleiding

Het materiaal wat nu voor je ligt is bedoeld om te gebruiken op een huiskring of op een kleine Bijbelstudiebijeenkomst. Je kunt er minimaal 8 avonden mee vullen. Voor het gemak noemen we het vanaf nu 'kringmateriaal', maar de gespreksvragen kunnen ook in andere bijeenkomsten gesteld worden, mits het een veilige omgeving is waar men open durft te zijn naar elkaar. Het zijn vragen die best diep gaan en het kan kwetsbaar zijn om dit met elkaar te delen. Toch hopen we dat dit je niet belemmert. We hebben juist tijdens de gelijknamige Internetcursus gezien dat we elkaar nodig hebben om deze strijd aan te gaan. Het vraagt een wil om te groeien, doorzettingsvermogen om te veranderen én de kracht van gebed om Gods Geest om jou bij te staan in de strijd.

"Onze daden zijn een direct gevolg van onze gedachten. Als we een negatieve instelling hebben, zullen we een negatief leven leiden. Als we daarentegen ons denken vernieuwen, overeenkomstig Gods Woord, zullen we ontdekken dat we in ons leven ervaren, wat 'goed, volmaakt en Hem welgevallig' is, zoals

Romeinen 12:2 belooft"
(blz. 11 'Strijd in je denken')

Onze gedachten gaan vooraf aan onze daden, dus vooraf aan alles wat je doet. Alle reden dus om daar aandacht aan te gaan besteden! De vragen zijn erop gericht om te leren ontdekken wat het belang is van jouw gedachten: hoe zijn ze gevormd en hoe leer ik op een andere manier te denken? Joyce Meyer neemt je in het boek 'strijd in je denken' mee naar het 'slagveld in je hoofd'. Omdat je gedachten zó belangrijk zijn heeft Satan juist daar een flinke vinger in de pap! Heb je dus net als vele andere miljoenen mensen wel eens last van zorgen, twijfel, boosheid of verwarring? Dan heb je misschien ook gemerkt dat dit je niet alleen belemmert in je dagelijkse leven, maar ook de groei in je geloofsleven verhindert! Wat zou het heerlijk zijn om echte vrede in je gedachten te hebben.

Wij zijn ervan overtuigd dat het kennen van de vijand de helft is van de strijd. De duivel weet hoe kwetsbaar we zijn in onze gedachtewereld en doet zijn best om ons negatief te beïnvloeden. Bewustwording helpt echt!

In het boek Strijd in je denken komen verschillende valkuilen aan bod. Er zijn er namelijk veel. Het is van belang om te identificeren welke er in jouw leven zijn. We kijken hoe onze vastgeroeste mentaliteiten ons in de weg kunnen staan van een gezegend leven. Wat bieden we als tegen gedachten en hoe?

'Het denken is een strijdtoneel. Het is van levensbelang dat we onze gedachten laten aansluiten bij Gods gedachten. Dit is een proces wat tijd en studie kost.' (blz. 12 'Strijd in je denken')

^Wil je reageren op dit materiaal of heb je vragen aan ons? Mail ons dan gerust (mailadres)

We staan open voor feedback en suggesties waarmee we dit kringmateriaal kunnen verbeteren.

We wensen je Gods zegen!

Sue en Marja